

ROBBIE VAN VEEN

DE DRUK OM TE ZIJN

Luister komende week in jouw stille tijd naar de volgende nummers: [Champion - Bethel Music & Dante Bowe](#) & [Crashing In - Cory Asbury](#). Mediteer op de teksten en heet daarbij de Vader welkom om jou door zijn Geest te leiden in de waarheid van het volbrachte werk van Jezus en wie jij daardoor bent in God.

Opdracht

- Zoek een rustige plek met God.
- Pak een kladblok en een pen.
- Heet de Heilige Geest welkom
- Stel God de volgende vragen:
 1. Wat is de leugen/wat zijn de leugens die ik nog geloof waardoor ik in eigen kracht probeer te verkrijgen wat mij in genade al geschonken is?
 2. Wat is/zijn de leugen(s) die ik geloof waardoor ik niet in vrijheid leef vanuit mijn geliefde identiteit?
- Wacht op de stem van de Heilige Geest en schrijf op wat Hij openbaart.
- Heet de Vader vervolgens welkom om deze leugens te ontzenuwen en te verbreken met Zijn waarheid.
- Schrijf op wat de Vader tegen jou zegt.