



LES 4

VERTROUWEN = (NIETS) DOEN

DATUM

zondag

2 mei

SPREKER

Jonathan

Pellegrim

LEZEN MATTHEUS 8:23-27

²³ Daarna stapte Jezus in de boot. Zijn leerlingen gingen met hem mee. ²⁴ Opeens begon de grond onder het meer te bewegen. De golven werden zo hoog dat de boot bijna onder water verdween. Maar Jezus lag te slapen in de boot. ²⁵ De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Ze riepen: 'Heer, red ons! We verdrinken!' ²⁶ Jezus zei: 'Waarom zijn jullie zo bang? Is jullie geloof dan zo klein?' Jezus ging staan, en hij sprak streng tegen de wind en het water. Toen werd het water helemaal rustig. ²⁷ De leerlingen waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: 'Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wat is dit voor iemand?'

Lees ook: Mattheus 14:22-33 en Johannes 21:15-17

VERDIEPINGSVRAGEN

Jezus nodigt jou uit om op het water te lopen! Waar mag jij een stap zetten in geloof en op Hem vertrouwen?

- | | | | |
|--|--|--|---|
| hardop bidden
in een groep | een avond
leiden voor mijn
neighborhood | de livestream
delen met een
vriend(in) | helpen in
een team in
Life Access |
| ● | ● | ● | ● |
| mijn presentatie
of leiderschap
skill verbeteren | een nieuw
persoon in de kerk
verwelkomen | | boodschappen
doen voor de
voedselbank |
| ● | ● | | ● |

of vraag God waar je nog een stap mag zetten. Vul in:

Betrek een persoon, vriend, vriendin of iemand uit de neighborhood zodat je het ook echt gaat doen!