



LES 3

HET HART VAN DIENEN

DATUM

zondag
25 april

SPREKER

Ben
Verboom

LEZEN LUKAS 15:4-7

³³ Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' ³⁴ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. ³⁵ 'Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' ³⁶ 'Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ³⁷ 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

Lees ook: Lucas 22:27 en Johannes 13:4-5



PAGES

VERDIEPINGSVRAGEN

Wil jij deze week oefenen in dienen?

ja

nee

In welke context wil je gaan oefenen om te dienen?

gezin

team

studiegroep

kerk

relatie

vriendschap

familie

anders

Voor welke persoon specifiek? Vraag het eerst aan God!

Hoe wil je diegene gaan dienen deze week? Je kunt het ook aan hem/haar vragen: "Is er iets wat ik voor je kan betekenen?"

Dienen is jezelf inzetten om te voorzien in de noden en behoeften van een ander