



# LES 2 JEZUS VOLGT JOU



DATUM

zondag  
18 april

SPREKER

Laurens  
Bezemer

LEZEN LUKAS 15:4-7

Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vregde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en burenen bijeen en zegt tegen hen: 'deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was'. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Lees ook: Mattheus 28: 16 -20

PAGE 4

## VERDIEPINGSVRAGEN

Waar loop jij in de menigte? Zie jij Jezus in de menigte?

Ervaar jij in je leven dat Jezus je volgt? Hoe ervaar jij dat?

Ben je wel eens wat verloren wat jouw heel dierbaar is? Wat deed dat met je? Herken je het gevoel dat Jezus heeft als hij een verloren schaap zoekt?

Zijn er mensen in je omgeving die Jezus nog niet kennen zoals jij Jezus kent? Schrijf ze hieronder op en neem deze week elke dag 5 minuten om voor hen te bidden.

