



## 'DE 7 KENMERKEN VAN VERNIEUWD DENKEN'

---

**1.**

LEVEN IN HOOP

Je gedachten zijn: "het gaat goedkomen!" in plaats van "het loopt slecht af". Positief denken versus doemdenken.

**2.**

LEVEN IN GELOOF

Je leeft keer op keer in geloof. Het onmogelijke is mogelijk. God gaat een wonder doen! Hoe? Dat weet ik niet precies, maar er komt een bovennatuurlijke oplossing!

**3.**

LEVEN IN VREDE

Je leeft in vrede, je maakt je geen zorgen en je speculaties zijn positief.

**4.**

HOUDEN VAN JEZELF

Je houdt van jezelf. Je omarmt je zwakte, want je weet dat je in je zwakte sterk bent. Je hebt jezelf lief, waardeert jezelf en vindt jezelf leuk.

**5.**

VERGEVEN

Je vergeeft snel en je geeft gratis genade en barmhartigheid. Want je weet dat je zelf vergeven bent en ook genade nodig hebt.

**6.**

GELOVEN IN ANDEREN

Je hebt geloof in anderen en geeft anderen het voordeel van de twijfel. Je bent vertrouwend in plaats van wantrouwend.

**7.**

EEN GROOT HART

Je liefde voor anderen is groter dan liefde voor jezelf. Je deelt graag uit en geeft anderen voorrang.

## WAAR KOMEN ONZE GEDACHTEN VANDAAN?



**AAN DE SLAG EN VERNIEUW JE DENKEN!**

NEGATIEVE GEDACHTE, LEUGEN, OF BOLWERK en verbreek deze in Jezus naam	BELOFTEN & WAARHEDEN die geloof, hoop, vrede en liefde bewerk- stelligen voor jezelf en voor anderen